



Oktober 2024

Algemeen



Er was een hoop te melden m.b.t. onze meiden. Leuk nieuws en minder leuk nieuws. We beginnen met het minder leuke: Rianne is helaas al een paar weken ziek thuis en we hebben echt nog geen idee wanneer zij weer zou kunnen beginnen. We wensen haar natuurlijk van harte beterschap en hopen snel goed nieuws te krijgen en haar weer terug op de groep te zien. Het leuke nieuws is dat Mathilda en Rebecca allebei in verwachting zijn.

Betekent wel dat we ze allebei een poosje gaan missen straks maar ze komen weer terug en we houden natuurlijk contact met ze tijdens hun afwezigheid. Hier denken we nog maar even niet aan want dat ze gemist gaan worden dat is zeker. Gelukkig is het nog niet zover. We zijn uiteraard druk bezig met ervoor te zorgen dat hun tijdelijke afwezigheid goed wordt opgevangen maar hier is nog niets definitiefs over te zeggen. We houden jullie uiteraard op de hoogte hiervan.

Ouderavond



23 september hadden wij een, zo dachten wij, interessante ouderavond ingepland die helaas niet door kon gaan i.v.m. gebrek aan belangstelling. Dat is vervelend maar niets aan te doen. Volgend jaar plannen wij weer een ouderavond in en mocht er een onderwerp zijn waar je graag meer informatie over wilt of belangstelling voor hebt: laat het ons weten! Mochten wij meerdere signalen ontvangen over hetzelfde onderwerp dan doen wij hier zeker iets mee.

Oudercommissie



Onze Oudercommissie heeft gelukkig al 1 nieuw lid waardoor ze nu met zijn tweetjes zijn. Hier zijn we blij mee maar het is nog steeds een magere bezetting dus nogmaals een oproep om je aan te melden hiervoor. Wil je graag invloed uitoefenen op en meedenken over het beleid? Wil je meewerken aan het reilen en zeilen van Marosa? Dan is de oudercommissie iets voor jou! De oudercommissie heeft adviesrecht en wordt van alle voorgenomen beleidswijzigingen op de hoogte gesteld zodat zij mee kan denken en haar visie hierop kan geven voordat wij tot een eindbeslissing komen. Maar de oudercommissie organiseert ook activiteiten of helpt mee bij door Marosa georganiseerde activiteiten. Wil je meer weten of je aanmelden? Graag! Laat het ons weten.

Sint Maarten



De klok is weer een uur terug en het is dus weer sneller donker. Dat betekent ook dat de feestmaanden er weer aan komen. Het eerste feest is altijd Sint Maarten en we zijn al druk bezig met het aanleren van de liedjes en het maken van de lampionnen. Ze worden weer leuk en de kinderen krijgen er al zin in.

Uiteraard krijgen onze baby's hier, behalve de liedjes die gezongen worden, nog niet veel van mee en hier hebben ze ook nog geen behoefte aan.



Nieuwsbrief



Marosa
Kindercentrum

We zetten de liedjes die wij hier zingen in de app (kopje Documenten en dan kiezen voor Informatie) zodat je hier thuis ook mee bezig kunt als je dit leuk vindt.

Sinterklaas



Zodra Sint Maarten achter de rug is, zullen Sint en zijn Pieten op de boot stappen en richting Nederland varen. Zodra ze zijn aangekomen zullen we de groepen helemaal in Sint en Piet sfeer zetten en gaan we ons voorbereiden op de komst van de Goedheiligman en zijn Pieten bij ons op de groep. Dat ze komen is al zeker want Rebecca heeft contact met het werkpaais in Spanje en de toezegging dat onze kinderen op zijn agenda staan is al binnen.

Ook hier zullen onze baby's en jongste dreumesjes nog niet mee lastig gevallen worden. Zij hebben nog geen behoefte aan al deze extra drukte en voor deze leeftijdsgroep proberen wij het zo rustig mogelijk te houden op de groep.

Kerst



Dit lijkt helemaal nog ver, ver weg maar staat ook voor de deur voordat je het weet. Hoe we dit gaan invullen daar zijn we nog niet helemaal over uit. Wat we wel weten is dat we het dit jaar anders willen gaan doen dan voorgaande jaren. Het zal dus geen kerstdiner worden maar wat het wel wordt.....dit is nog niet helemaal ingevuld.

Hou de chat in de app in de gaten. Hier zetten we dit op zodra het helemaal ingevuld is.

Thema



Op dit moment is het thema "Herfst" nog actueel. De boekjes zijn weer gehaald bij de Bibliotheek en er is een wandeling gemaakt met onze peuters waarbij de mooiste paddenstoelen zijn gevonden. Afblijven natuurlijk en kijken met je oogjes want je weet het nooit met die dingen maar mooi waren ze zeker. Op Instagram staan hele leuke foto's van deze wandeling. Op de groepen hangen ook alweer aardig wat kunstwerken van de kinderen en is het thema herkenbaar in de inrichting. De ouderbrieven staan weer in de app en kunnen, desgewenst, voor je worden uitgeprint.

Mededelingen



- Nog niet iedereen heeft passende slofjes bij ons liggen. Graag nog even aanleveren. De blote-voeten-tijd is helaas achter de rug en op sokjes glijden kinderen snel uit.
- We noemen de sluitingsdagen en dagen waarop wij eerder dicht zijn dit jaar nog een keer omdat wij dit niet goed op de website en in de kalender hadden neergezet: wij sluiten eerder op 11 november, 5 december en 24 december. Op deze dagen zijn wij dicht om half 5! Helemaal gesloten zijn wij van 27 december 2024 t/m 3 januari 2025.